

Die Försterliesel - Yssellied Blatt 1

für Club und ZweiReiher mit gedrehtem 5. Knopf - Innenreihe

Text und Melodie:
Jakob Kessler
bearb: Jacoba Janssen 2016

3/4 Takt

4 5	(3) (4)	~ ~	(2) (3)	2 3	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	(2)
	3	4	4	1	2	2	1	2	2	

3 4	~ ~	(2) (3)	(3) (6)	~ ~	4 7	4 6	~ ~	~ ~	4 5	~ ~	~ ~
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2

~ ~	~ ~	4 7	4 7	~ ~	~ (5)	~ 6	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	3 4
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2

(3) (4)	~ ~	(3) (4)	(2) (3)	~ ~	3 4	3 4	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~
3	4	4	3	4	4	1	2	2	1	2	2

~ ~	~ ~	4 6	(2) (5)	~ ~	(2) (5)	(4) 6	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	(3) (4)
1	2	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4

(2) (4)	~ ~	(3) (4)	(4) 6	~ ~	(3) (4)	(3) (4)	~ ~	~ ~	(2) (3)	~ ~	~ ~
3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4

~ ~	~ ~	(2) (3)	4 6	~ ~	4 7	5 7	~ ~	~ ~	~ ~	~ ~	4 6
3	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2

Die Försterliesel - Yssellied Blatt 2

4	~	~	~	~	~	4	~	~	~	~	~
6	~	⑤	7	~	6	6	~	~	~	~	~
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2

~	~	4	②	~	②	④	~	~	~	~	③
~	~	6	⑤	~	⑤	6	~	~	~	~	④
1	2	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4

②	~	③	④	~	③	③	~	~	②	~	~
④	~	④	6	~	④	④	~	~	③	~	~
3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4

~	~	②	4	~	4	5	~	~	~	~	4
~	~	③	6	~	7	7	~	~	~	~	6
3	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2

4	~	~	~	~	~	4	~	~	~	~	~
6	~	⑤	7	~	6	6	~	~	~	~	~
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2

~	~	X
~	~	X
1/2	mm	X

Das Försterhaus

Melodie -

Im grünen Wald, dort wo die Rehlein grasen,
Stand einst ein Försterhaus am Waldesrand,
Ein junges Mädels in den schönsten Jahren,
Die Försterliesel wurde sie genannt.

Es war an einem schönen Sonntagmorgen,
Die Liesel schaut nach ihrem Liebsten aus,
Der Förster kannt ihn nicht im grünen Kleide,
Des Wildschütz Lied sang er im Försterhaus.

Der Förster sah des Liebsten sein Gebahren,
Hat ihn erkannt, es war der wildernde Dieb.
Die Liebe aber, sie geht über alles,
Der Wilddieb gab sein Wort: ich hab dich lieb.

Der Wilddieb sprach: Ich kann das Wildern lassen,
Und aus dem Walde wurd' ein Märchenland.
Die Förster beide reichten sich die Hände,
Und neues Leben blüht am Waldesrand.

| [Deutsche Volkslieder](#) | [Ahnenforschung](#) | [Ferienaufenthalt](#) | [Folksongs](#) | [Hymns](#) |
[Genealogy](#) | [Pacific Holiday](#) | [HOME PAGE](#) | [Suche](#) | [Email](#) |

HET LIED VAN DE IJSSEL

Aan d'oever van de IJssel staat een veerhuis
Daar woond' een meisje Greetje is haar naam,
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten,
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan.
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten,
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan.

De hele dag voer zij de mensen over.
Ze deed haar werk met opgewekt gezicht,
Haar held're lach klonk vrolijk over 't water,
En iedereen hield van het lieve wicht.
Haar held're lach klonk vrolijk over 't water,
En iedereen hield van het lieve wicht.

Een schipper die geregeld daar voorbij voer,
Heeft met zijn lied het blonde kind bekoord.
Op zek're dag liet hij het anker vallen
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord.
Op zek're dag liet hij het anker vallen
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord.

Nu vaart ze blij met hem langs verre kusten
Ze nam voor altijd afscheid van de pont.
In 't veerhuis woont sindsdien een ander meisje,
Dat waakt, tot ook voor haar een schipper komt.
In 't veerhuis woont sindsdien een ander meisje,
Dat waakt, tot ook voor haar een schipper komt.

Das Försterhaus Die Försterliesel

Melodie -

Im grünen Wald, dort wo die Rehlein grasen,
Stand einst ein Försterhaus am Waldesrand,
Ein junges Mädels in den schönsten Jahren,
Die Försterliesel wurde sie genannt.

Es war an einem schönen Sonntagmorgen,
Die Liesel schaut nach ihrem Liebsten aus,
Der Förster kannt ihn nicht im grünen Kleide,
Des Wildschütz Lied sang er im Försterhaus.

Der Förster sah des Liebsten sein Gebahren,
Hat ihn erkannt, es war der wildernde Dieb.
Die Liebe aber, sie geht über alles,
Der Wilddieb gab sein Wort: ich hab dich lieb.

Der Wilddieb sprach: Ich kann das Wildern lassen,
Und aus dem Walde wurd' ein Märchenland.
Die Förster beide reichten sich die Hände,
Und neues Leben blüht am Waldesrand.

| [Deutsche Volkslieder](#) | [Ahnenforschung](#) | [Ferienaufenthalt](#) | [Folksongs](#) | [Hymns](#) |
[Genealogy](#) | [Pacific Holiday](#) | [HOME PAGE](#) | [Suche](#) | [Email](#) |
